

**ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ κ. ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΑΡΑΝΤΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΡΥΨΑΝ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Αμάραντος, 18 Ιουνίου 2017**

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Αμαράντου,

Σοφολογιώτατε,

Κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος,

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στον Αμάραντο, εκπροσωπώντας το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ευγνωμοσύνης και Αναγνώρισης της ευεργεσίας που με αυταπάρνηση προσέφεραν οι κάτοικοι του χωριού σας σε οικογένειες Εβραίων από τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής.

Παράλληλα είμαι βαθιά συγκινημένος διότι η προσωπική οικογενειακή μου ιστορία είναι συνδεδεμένη με αυτή τη γη, με αυτό το χωριό και τη μεγαλοκαρδία των κατοίκων του. Διότι στην περίπτωση του Αμαράντου η φράση «φιλόξενο χωριό» αποκτά μια εντελώς ξεχωριστή σημασία, ακόμη και σε καιρούς δύσκολους, ακόμη και με την απειλή της εκτέλεσης που αντιμετώπιζαν βάσει των ανακοινώσεων των Γερμανών κατακτητών, οι κάτοικοι του Αμαράντου άνοιξαν τα σπίτια τους στους κυνηγημένους Εβραίους, μοιράστηκαν το φαί τους, αντιστάθηκαν ...

Μία από αυτές τις ηρωϊκές οικογένειες έσωσε και τα αδέρφια της μητέρας μου.

Όπως βλέπετε έχω κι εγώ ρίζες στην Καρδίτσα!...

Καρδίτσιώτισσα η μητέρα μου, λοιπόν, έφυγε από τη γενέτειρά της για τα Ιωάννινα όταν παντρεύτηκε. Ο διωγμός και η Γερμανική Κατοχή την βρήκαν εκεί, στα Γιάννενα.

Οι συγγενείς από την Καρδίτσα της διεμήνυσαν να επιστρέψει:

- «Έλα πίσω, υπάρχει καταφύγιο. Πολλοί από εμάς κρύβονται στο Μαστρογιάννη», την παρακαλούσαν. Αλλά μάταια... δεν ήθελε να τρέχει κατατρεγμένη μ'ένα μωρό στην αγκαλιά...

Στα Γιάννενα την συνέλαβαν οι Γερμανοί. Εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς, όπου υπέφερε την απόλυτη βαρβαρότητα και μόνον από θαύμα και τύχη κατάφερε να επιζήσει η ίδια, αφού έχασε το παιδί της και πολλά μέλη από την οικογένειά της.

Όμως, αγαπητοί μου, αν η ζωή μας καθορίζεται από τις επιλογές μας, επηρεάζεται και από τις επιλογές των άλλων γύρω μας και από το πώς αυτοί στέκονται απέναντι στις προκλήσεις....

Έτσι, οι συγγενείς της μητέρας μου που κρύφτηκαν στο χωριό σας, βρήκαν αλληλεγγύη, στοργή και σωτηρία Η αυτοθυσία και η μεγαλοψυχία των προγόνων σας τους χάρισε τη ζωή. Η αδελφή της μητέρας μου, η Φανή -τότε παντρεμένη στο Βόλο- υπάκουσε στο οικογενειακό κάλεσμα, ήρθε εδώ και σώθηκε.

Ένα άλλο από τα τυχερά αδέρφια της μητέρας μου, ο θείος μου Ντάνυ Εζρά είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ηρθε από το Ισραήλ -όπου ζει- για να ξαναπερπατήσει στα σοκάκια αυτού του όμορφου ορεινού χωριού που τότε - μέσα στην αβεβαιότητα της Κατοχής- τού προσέφερε ό,τι πιο πολύτιμο και δυσεύρετο υπήρχε: **ΑΣΦΑΛΕΙΑ!**...

Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, η προσωπική μου ιστορία (και παρόμοιες υπάρχουν σε κάθε εβραϊκή οικογένεια), αποτελεί ένα χαρακτηριστικό διαχρονικό δίδαγμα για το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν οδηγείται από τον φανατισμό και το φυλετικό μίσος (όπως είναι η περίπτωση των Ναζί, και όλα όσα υπέφερε η μητέρα μου) και για το πού μπορεί να φτάσει όταν οδηγείται από τον σεβασμό στον άνθρωπο -όπως η περίπτωση των κατοίκων του Αμάραντου, αλλά και της Ζακύνθου, και γενικότερα των «Δικαίων των Εθνών»...

Όλα φωτεινά παραδείγματα που μας γεμίζουν αισιοδοξία κι ελπίδα στις δύσκολες εποχές που ζούμε.

Σας ευχαριστώ

Σ. Παρέντε

Αμάραντος, 18.06.2017

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βουλής 36 – 105 57 Αθήνα

Τηλ.: 210 32 44 315 * fax: 210 33 13 852

e-mail: hhkis@ath.forthnet.gr * website: www.kis.gr